

door JAN BOUWERS

Op 3 februari 1970 is Riëtte Lukens geboren, de dochter van Albert en Zwaantje Lukens. Na de bevalling van Riëtte is door dokter Meppelink en Albert Lukens het idee 'geboren', er moet een ponyclub komen in Onstwedde.

Enkele dagen hierna stond dokter Meppelink bij mij op de stoep. Hij vroeg of ik wilde meewerken aan het oprichten van een ponyclub in Onstwedde. Hierop heb ik 'ja' gezegd.

Dokter Meppelink heeft zich hier verder hard voor ingezet en op 6 maart 1970 om 10.30 uur vond de oprichtingsvergadering plaats in zaal De Brinkhof. In totaal waren hier 24 aanwezigen.

De volgende bestuursleden werden gekozen: Dokter Meppelink als voorzitter, Jan Bouwers als secretaris en penningmeester, Kees Nanne in 't Hout, Aike Smid, Albert Lukens, Abel Migchels en Anne Jager.

Uit de notulen blijkt wel dat nog niet iedereen het meteen zag zitten:
'maar het zal niet gemakkelijk worden'
'vergelijk ons niet met Stadskanaal, wij krijgen geen subsidie'
'we verwachten geen medewerking van de gemeente'
'ik zie de toekomst zwart in'

Na afloop van de vergadering hebben we een collecte gehouden en dit heeft 37,10 gulden opgebracht. We hoefden geen huur te betalen voor De Brinkhof, daar zorgde de beheerder Hiske Kruiter wel voor.

We kregen behoorlijk wat geld van de inwoners van Onstwedde en Alteveer. Wij konden zadels kopen en grond huren. Vanaf april 1970 werden de eerste lessen gegeven op een stuk grond tussen de Luringstraat en het zwembad, achter het huis van Albert Lukens. 's Winters reden we in verschillende boerderijen in en rondom Onstwedde. Het waren drukke tijden, maar we kregen het 'van de grond'. Ons devies was altijd: 'elk kind moet kunnen paardrijden', het moest betaalbaar blijven.

In het begin ging de hele club naar diverse concoursen. De pony's werden vervoerd in de veeauto van Albert Lukens en diverse ouders gingen mee op concours. Dit was een hele mooie tijd.

We hadden ook wel eens geld gebrek en dan moesten we op een andere manier aan ons geld komen door o.a. verlotingen te organiseren. Tijdens de Onstwedder feestweken werd de catering verzorgd door de Ponyclub. Frits de Boer, en de dames Hids, Dijkman, Wind en Rozeveld durfden alles aan. Op een ouderen dag hadden we zo'n 700 gasten. De dames van de ponyclub hadden wel eens bonje met de leider van de ouderendag want er mocht absoluut geen drank worden geschonken aan de oudjes. (die oudjes waren toen net zo oud als ik nu ben ha ha). Echter daar wisten de dames wel raad op, de jenever werd in sinasflessen geschonken en dat viel toch niemand op. Dokter Meppelink was op dat moment ernstig ziek maar bleef betrokken bij het gehele gebeuren. Op een zondagmorgen belde hij al met de vraag wat de omzet was geweest. Het was zo rond de 10 duizend gulden, hij was zeer verheugd. Het doel was toen al om een manege te bouwen en het is uiteindelijk gelukt.

Van 1983 t/m 1985 hebben we veel vergadert om te komen tot het bouwen van een manege. In 1985 is de Stichting manege opgericht, ook hierin heb ik toen plaats genomen. Eind 1985 is begonnen met het bouwen van een kale hal. Nadien zijn gebouwd de stallen, toiletten, kantine etc. Begin jaren negentig is de 2^e hal gebouwd geheel door vrijwilligers. Op sommige zaterdag liepen er zo'n 35 man om te helpen met de bouw. Na 7 jaar voorzitterschap van de Stichting ben ik opnieuw penningmeester geworden tot en met de dag van vandaag.

We hebben een nieuwe voorzitter gezocht die de kar wilde trekken om een derde hal te gaan bouwen. En nu is het zover, de bouw van de derde hal is begonnen. Echter het devies moet blijven 'elk kind moet kunnen paardrijden'.